

# 'De aanwezigheid van studenten geeft moed en hoop'

Het is de missie van de HGJB om kinderen en jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Op tal van plekken in het land wordt deze missie in de praktijk gebracht. Wij brengen deze plekken in beeld en ontdekken de drijfveer van betrokkenen. Deze keer: wijkgemeente Johannes van de Protestantse gemeente te Wageningen. Deze gemeente zocht én vond de verbinding met de vele studenten in hun stad.



Na een fusie tussen twee wijkgemeenten ontstond de wijkgemeente Johannes, die haar diensten heeft in de Grote Kerk. Dat betekent dat de gemeente een plekje heeft in het centrum van Wageningen, een bruisende studentenstad met enkele christelijke studentenverenigingen. Toen Willem Jan Dekker hier drie jaar geleden predikant werd, zette hij zich volop in om verbinding te zoeken met de verenigingen. Met succes: inmiddels zijn veel studenten op een of andere manier aan de wijk verbonden en worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals een missionaire kerstviering en een vesper in de lijdenstijd. Sinds een jaar is er ook een ouderling die zich specifiek richt op de verbinding met studenten. Gemeenteleden ontvangen de studenten met open armen. Op deze pagina's laten we enkele betrokkenen aan het woord.



## De jongere *Gerline van Beusekom (25)*



'Toen ik hier in Wageningen biologie ging studeren, ben ik, na verschillende kerken bezocht te hebben, bij de Johanneskerk beland. Het is de gemeente die het best bij me past. Ik ervaar de gemeente als een warm bad. Bij het koffiedrinken na de kerk is er altijd wel iemand die je aanspreekt. Mensen zijn geïnteresseerd in je. Op die manier leerde ik al snel veel mensen kennen.'

### Verbinden

'Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten waarbij de kerk en de studentenverenigingen met elkaar optrekken. Toen ik in het bestuur zat, vroeg dominee Dekker ons op de koffie. Hij wilde graag weten hoe de kerk er kan zijn voor studenten. Ik vind dat mooi: dat je er als gemeente wil zijn voor studenten. Het doel van de samenwerking met de verenigingen is om de kerk, de studenten en de stad met elkaar te verbinden. Dat lukt ook goed: veel studenten volgen

belijdeniscatechisatie. Ik hoop zelf op 31 mei belijdenis te gaan doen hier in de Johanneskerk.'

### Voor elkaar klaarstaan

'Het is best wel een ingewikkelde tijd voor jongeren. Er komt veel op je af: studie, het kiezen van een baan, een huis vinden in roerige tijden. De Johannesgemeente brengt dan rust. Je hoeft hier niet te presteren, je mag komen zoals je bent. Omdat er zo veel mensen openstaan voor een gesprek, vind ik hier wijsheid en levensadviezen. Er is een mooie, verticale gemeenschap door alle leeftijden heen. Dat is ook wat mensen vertelden toen ik vroeg waarom ik voor de Johannes zou moeten kiezen: in de Johannes staan we voor elkaar klaar.'

### Jeugdigheid

'Jongeren hebben de kerk veel te bieden. Jeugdigheid natuurlijk, en het verlangen om dingen aan te pakken. Als student heb je tijd en energie om dingen op te pakken. Studenten denken bovendien veel over dingen na en leren om met allerlei verschillende meningen om te gaan. Dan kan handig zijn als er in de kerk iets speelt of als er een lastig thema op de agenda staat.

Tegen gemeenten die zich met jongeren willen verbinden, zou ik zeggen: ga in gesprek met jongeren. Vraag waar zij als jongere behoefte aan hebben. Als student is het niet altijd eenvoudig om bij de kerk betrokken te zijn, omdat je in het weekend vaak bij je ouders bent. Gelukkig zijn er ook andere manieren om bij de kerk betrokken te zijn dan het bezoeken van de eredienst. Samen iets organiseren, zoals een kerstmarkt, verbindt je met elkaar. Ga dus iets doen met elkaar! Blijf vooral ook hangen bij het koffiedrinken na de dienst. Daar ontstaan echt de allerleukste gesprekken.' »

## De predikant

*Willem Jan Dekker (58)*



'Vanaf dag één dat ik hier was, heb ik ingezet op het contact met studenten. Ik heb contact gelegd met de besturen van de christelijke studentenverenigingen met de vraag wat wij als kerkelijke gemeente voor hen kunnen betekenen. Maar ook omgekeerd: wat brengen jullie ons, een kleine, kwetsbare gemeente in de stad? Sindsdien weten studenten ons steeds vaker te vinden op zondag: soms een handvol, soms een paar rijen dik.'

### Dankbaarheid

'De gemeente is verrast door de aanwezigheid van de studenten. Er is blijdschap en dankbaarheid. De wijkgemeente vergrijst, maar dat

ziet er op zondag ineens anders uit. Het geeft de mensen moed en hoop: jonge mensen zoeken nog altijd naar God en willen navolgers van Christus zijn. Het enthousiasme van de studenten om bijvoorbeeld een missionaire activiteit rond Kerst neer te zetten, wordt omarmd.'

### Waardevol

'Ik vind het geweldig om met jonge mensen op te trekken die in een levensfase zitten waarin ze volop in beweging zijn. Ze zoeken naar een eigen, volwassen leven en geloof, met vragen als: Wie ben ik? Wat geloof ik zelf? Wat is de betekenis van de kerk? Ik vind het heel waardevol dat we als



## De ouderling

*Jaap Bakker (33)*

'Sinds januari vorig jaar ben ik ouderling voor het studentenwerk. Ik ben zelf ook ooit als student hier in Wageningen gekomen. Mijn taak is om vanuit de wijkgemeente de verbinding te leggen en te behouden met de verenigingen. Dominee Dekker heeft bij zijn komst meteen contact gezocht met de verenigingen. Dat ging relatief eenvoudig, maar de vraag was hoe we dit ook in de toekomst vast kunnen houden en als wijkgemeente onderdak bieden aan de studenten. Daarom is er besloten om hier een ouderling voor aan te stellen.'

### Momenten kiezen

'Ik ben de eerste ouderling met deze taak, dus ik ging er blanco in. Ik ben begonnen met een kennismaking met de besturen en hun de vraag gesteld hoe wij hen als wijkgemeente kunnen ondersteunen. De plannings van de verenigingen zitten altijd vol, dus je moet je momenten kiezen waarop je

dingen samen kunt doen. Wanneer er bijvoorbeeld een verenigingsweekend is en ze met z'n allen in de stad zijn, komen ze bij ons naar de kerk en organiseren aansluitend aan de dienst een sing-in. Er zijn ook best wel wat studenten die helpen bij de Vakantiebijbelweek.'

### Inhoudelijk

'Dit jaar ga ik voor het eerst medeleidinggeven aan het mannentraject van Navigators. Het is een soort vorming-en-toerusting voor mannen van de vereniging, waarbij het gaat over onderwerpen als identiteit, relatie seksualiteit, vriendschap en het omgaan met het lijden in de wereld. Daarnaast probeer ik ook de jaarthema's en de inhoudelijke dingen van de verenigingen te koppelen aan onze diensten. Er is ook het idee om af en toe de studentenbijbelkringen te mixen met de bijbelkringen van de wijkgemeente.'

### Verbinding

'De samenwerking met de verenigingen brengt ons als gemeente heel veel: verfrissing, energie, veel

organisatietalent. Op de catechisaties sluiten studenten aan, waardoor er een mooie mix ontstaat tussen "eigen" jongeren en studenten. Het is mooi om te zien dat jong en oud zich met elkaar verbinden tijdens het koffiedrinken na de dienst. De gemeente toont interesse in de studenten. In het verleden werd de vereniging gezien als een soort kerk. Dat zie je nu langzaam veranderen. Studenten ontdekken de waarde van de verbinding met de lokale kerkelijke gemeente. Tegelijk moeten we hen niet overvragen. Studenten hebben soms het gevoel dat iedereen iets van hen wil: niet alleen hier, maar ook in de gemeente waar ze vandaan komen. Ze worden bedolven onder de goede intenties, maar het is beter om te focussen. Jongeren hebben het al druk genoeg.'

wijkgemeente in deze belangrijke levensjaren voor hen een thuis kunnen zijn. Ze dagen me bovendien intellectueel uit met hun vragen over Bijbel, God en geloof. Dat stimuleert me in mijn dagelijks werk als predikant.'

### Thuiskomen

'Het is de uitdaging om de studenten een integraal onderdeel van deze wijkgemeente te laten zijn, en dat ook zo te houden. Studenten komen en gaan. Daarom hebben we een ouderling voor het studentenwerk bevestigd. De thuisgemeente komt voor studenten vaak wat meer op afstand te staan, de gemeente in de stad waar je studeert is onbekend. Daarom is het ook een uitdaging om hun te laten zien dat er hier een kerkelijke gemeente is waar ze welkom zijn. Daar verlang ik ook naar: dat studenten een belangrijk en levendig deel van onze wijkgemeente zullen zijn en blijven. We hopen dat de gemeente voor hen een thuis kan zijn en zij ondertussen hun eigen steentje bijdragen aan de opbouw van de gemeente en de stad.'



## Het betrokken gemeentelid

*Jan van Schaik (80)*

'Jonge mensen die hier komen studeren, zijn soms best eenzaam. Ik nodig hen daarom regelmatig na de kerkdienst uit op de koffie. Het is belangrijk om naar elkaar om te zien. Ik vind het bovendien zelf ook fijn om met jonge mensen op te trekken. Het houdt me jong. Samen met studenten heb ik meerdere keren de kerstavonden georganiseerd hier in de kerk. Dat zijn laagdrempelige vieringen, juist bedoeld om buitenstaanders te bereiken. In het samenwerken met studenten ontstaan dan heel leuke contacten.'

### Vriendschap met jongeren

'Als ik met jongeren praat, vind ik het bijzonder hoe open en spontaan zij over hun geloof spreken. Dat had ik vroeger zelf niet. In mijn jeugd was er ook geen club of vereniging waar ik me bij aan kon sluiten. Juist daarom vind ik het belangrijk om nu zelf in de jongeren te investeren. Zij zijn ten slotte de kerk van de toekomst! Dat



kan op allerlei manieren: van een biertje drinken tot een diep gesprek, waarin je deelt wat je hebt meegemaakt in je leven en hen stimuleert om te blijven geloven.

Het contact met de jongeren brengt mij zelf ook heel veel. Het levert heel persoonlijke contacten op en zelfs vriendschappen. Sommige jongeren zien in mij een soort vaderfiguur. Ze komen hier ook regelmatig eten. Ik ben nu al zeventien jaar alleen, dus ik vind het heel mooi om mijn huis te vullen met jonge mensen. Ze zijn zo energiek! Het leven krijgt voor mij fleur door het contact met jongeren.'

### De liefde van Jezus uitstralen

'Aan andere ouderen zou ik willen meegeven: verdiep je in de jongeren! Probeer te luisteren naar wat er bij hen leeft en wat hun vragen zijn. Haak daar dan op in. We hebben bovendien ook een voorbeeldfunctie voor de jongeren. We mogen iets uitstralen van de liefde van Jezus. Jongeren hebben het moeilijk in deze tijd. Ze hebben behoefte aan houvast in een turbulente tijd. Wij als ouderen kunnen een vuurbaken voor hen zijn en arm om hen heen slaan als ze eenzaam zijn. De jongeren hebben ons ook heel veel te geven. Ze brengen energie in de gemeente en vertrouwen dat we samen in de voetsporen van Jezus mogen leven. We moeten in de kerk niet in hokjes denken, we zijn één. Aan gemeenten die open willen zijn voor jongeren, wil ik het belang van het koffiemoment na de dienst benadrukken. Helaas zie ik veel mensen na de dienst meteen weglopen. Dan zeg ik: kom, doe mee, praat met een van de jongeren. Toon belangstelling. Ze hebben er behoefte aan!' ■